

# Hadsund Museumsforening og *lokalhistoriske* Arkiv.

## **Formandens beretning for året 2022.**

Fremlagt på den ordinære generalforsamling, tirsdag den 28. marts 2023.

Januar måned startede vi op midt i måneden.

Christian var nu ved at komme lidt ind i arbejdsgangen på Arkivet. Der blev ryddet op, flyttet rundt på indholdet af hylderne.

Da der var kommet skik på arkivalierne, tog Christian fat på Arkibas og kom i gang igen med at registrere, så derefter gik det stærkt med at få lagt meget ind på Arkiv.dk.

Selvom vi havde haft lukket ned på arkivet, fik vi jo af og til nogle forespørgsler på, om vi kunne finde oplysninger om enkeltpersoner, firmaer og andet der var hændt i fortiden.

Bestyrelsesmøder både i Museumsforeningen samt i Arkivgruppen var vi også begyndt på igen. Der skulle planlægges aktiviteter i foråret 2022. Jørgen Toubro var den, der lagde ud med at fortælle om krigen fra 1940 og til 45. En spændende fortælling, som nu Jørgen kan fortælle. Meget af det kunne jo være relevant for bogudgivelsen i Museumsforeningen senere på året.

Holger Graversen var nr. 2 til at fortælle om sine meritter igennem et langt liv fra barn på Fur, over lærerseminariet, skolen samt Folketinget. Et godt og fyldestgørende foredrag.

Generalforsamling for året 2021 skulle jo afvikles inden udgangen af marts, så vi havde valgt at det skulle være her på Museet onsdag den 23. marts kl. 19.

På valg var Pia, Christian og Hans, alle 3 modtog genvalg. Ketty Overgaard blev også valgt ind på den tomme plads vi havde fra sidste år hvor vi kun var 4 personer i bestyrelsen. Så Ketty kom ind på et 1-årig plads.

Bestyrelsen konstituerede sig med Undertegnede som formand, Hans Henrik fortsætter som kasserer samt næstformand, Pia som sekretær, Christian med ansvaret for Arkibas, indtastninger osv.

Ketty skulle være tovholder på fortællerværkstederne og sørge for at de blev afviklet i samarbejde med de øvrige.

I september måned startede Marius Stubberup fra Års op med at fortælle om sin barndom på et husmandssted ved Års, samt sin tid som elektrikerlærling her i Hadsund hos Dalby Hansen. Også dette var en spændende fortælling.

Den 12. oktober fortalte John Andersen om sin barndom på Jydegården og de omkring liggende gader, samt hans meritter gennem årene fremover. Atter en succes med alle pladserne besat. John fik mod på at ville fortsætte sin fortælling, der arbejdes på i øjeblikket på at få en fortsættelse. Mere om det når det nærmer sig.

9. november fortalte Ulla og Karsten Olesen om deres eventyr på verdenshavene, også dette blev

en succes, må vi erkende.

Birte Overgaard havde skrevet en bog om gadenavne i Hadsund. Vi havde fået et tilskud på 6.500 kr. til udgivelsen af Håndværker og Borgerforeningen. Det hele var planlagt til, at bogen skulle udgives ved en mindre reception lørdag den 11. juni kl. 09 30 til kl. 12 00.

Vi fik bogen tilbage fra trykkeriet i ugen op til den 11. juni, men efter gennemgangen af den blev vi enige om, at vi ikke skulle udgive den. Der var simpelthen alt for mange fejl i trykningen. Dette ville vi i samarbejde med bestyrelsen for Håndværker og Borgerforeningen slet ikke udgive. Vi valgte at holde receptionen og så forklare situationen hvorfor osv. Det kunne de fremmødte godt forstå, at det var den rigtige beslutning at gøre.

Bogen skal nu redigeres igen, udgives i et andet format og fra et andet trykkeri.

Forløberer for den næste bog var, at de plancher som Birte Overgaard havde fremstillet til udstilling om krigsårene, i april og maj 2020, men som blev aflyst pga. Covid 19, de kunne nu blive præsenteret i december måned på Biblioteket.

Marianne Andersen, Birte Overgård, Lars Sølgaard arbejde jo i et par år med at få skrevet en bog om modstandsfolkene i Syd Østhimmerland, og det lykkedes at få den udgivet den 4. december ved en reception her i dette lokale, et godt fremmøde og interesse for en sådan bog. Der blev trykt 400 eksemplarer og de fleste er solgt på nuværende tidspunkt. Der blev sendt bøger til mange forskellige områder af landet, samt enkelte til Tyskland, som viste interesse for bogen også. Jeg tror nu det var til et formidlingssted for Bibliotekerne dernede.

Økonomien i dette var som vi kommer ind på i regnskabet en succes.

Slægtsforskerne kom ikke i gang efter sommerferien, der var for lidt tilslutning til dette, så det er sat på pause indtil videre. Kommer der en forespørgsel, ja så tager vi den op igen.

Vi er utrolig kede af, der er ikke kommet ret meget ud herfra, i det forgangne år, det skyldes ikke uvilje, men der har ikke været så meget som har relevans at melde ud herfra.

Når vi lægger noget på Facebook, ja så kommer der mange gode og nyttige kommentarer, så derfor fortsætter vi med jævne mellemrum dette.

Visborg Arkivet er stadig nedpakket, men er opbevaret i Skolestuen på en forsvarlig måde. Bjarne Alberg, som er en gammel Visborg borger, har gennemgået hele Arkivet for at få et indblik på hvad der findes deri. Alt, der ikke er relevant for Visborg, sorterede han fra, og det skal så kigges efter af vi andre, om hvad der så skal ske med det. Bjarne har en stor viden om Visborg, så vi håber på at trække på hans viden ved henvendelser om Visborg.

Vi håber hermed, at dette år bringer os sikkert og videre frem mod flere medlemmer, og arrangementer, vi forsøger at få stablet 2 arrangementer på benene inden sommerferien

Nogle flere frivillige kunne vi godt have interesse for i Arkivet, det har vi behov for.

Gammel Nyt er ved at være i trykken, og som sædvanlig har vi her fra området mangel på stof til bladet, så hvis der er nogle der ligger inde med et par gode historier, ja så hører vi gerne fra jer.

Det må gerne være noget fra perioden 1945 til 2000, de mennesker der kan huske den første periode, er jo ved at være oppe i årene, så derfor gerne noget nyere, vi bliver jo ældre alle

sammen, så kom endelig med noget af det I har på hjertet, og gerne ville fortælle. Små anekdoter tager vi gerne imod, de er altid velkomne.

Jeg er også selv ved at skrive om Dilettant i Visborg fra slut af 50erne og til 2000, en spændende og minderig periode, hvor jeg selv var at finde på de skrå brædder i 70erne.

Dette var mine ord for året 2022, så er der nogle der har nogen spørgsmål til min beretning, ja så spørg bare løs.

Dennis Lybech marts 2023.